

# Ze gaan elkaar zeker nog zien



De drankjes  
werden aangeboden  
door café  
de Oranjerie

In het hart van de stad stikt het van de leuke burens. Hoog tijd voor wat Mokumse gezelligheid! In *Bakkie met je Buur* gaan twee voor elkaar nog onbekende buurtbewoners op koffiedate. Brin en Cecile spraken elkaar in 'Café De Oranjerie' in de Binnen Oranjestraat. We ondervroegen ze na afloop.

Tekst en foto's: Martijn van Beenen

**B**rin Hekkelman (27), woont sinds vijf jaar met zijn vriendin in de Nieuwmarktbuurt. Hij is bezig met een promotieonderzoek naar energiemarkten. Cecile Sybesma (81) is en geboren in Bandung op Indonesië. In Amsterdam-Zuid ging ze naar de lagere en middelbare school. Na een leven vol reizen woont ze sinds 1981 in de Haarlemmerbuurt.

## De ontmoeting

Haar introductie was overrompend! vertelt Brin enthousiast. 'Ze was ooit op Ibiza en omdat ze Spaans spreekt kwam ze daar in de filmwereld terecht. In dat gebied werden toen al die spaghettiwesterns opgenomen. Ze was eerst locatiemanager en is opgeklimmen tot assistent-regisseur. We hebben het veel gehad over haar leven. Ze was heel open en ze heeft een interessant levensverhaal. Het was heel erg gezellig. En we raakten niet uitgepraat; er zijn nog een heleboel vragen die ik niet eens heb kunnen stellen.' Ook Cecile heeft een leuke avond gehad. 'Fantastisch, wát een leuke jongen. We konden het heel goed met elkaar vinden. We hebben allebei ons hele levensverhaal verteld. Het leuke is dat ik kleindochters heb van zijn leeftijd, maar daarvoor zal ik toch altijd "oma" zijn. Maar niet voor Brin, met hem had ik een gesprek op voet van volstrekte gelijkwaardigheid. Ook al was ik van tevoren wel een beetje bang dat Brin mij veel te oud zou vinden om een interessant gesprek mee te kunnen voeren.'

## Toerisme

Brin: 'Ja – daar hebben we het kort over gehad. Ik vind dat iedereen erover klaagt, maar er zijn wat mij betreft veel mensen die hier gewoon wonen en die zich op straat misdragen. Die vinden zichzelf dan heel erg verheven boven die toeristen... We hebben besproken dat er een Efteling-bus voor het station staat en dat die ons zo'n goeie oplossing lijkt om die spreiding te helpen. Voor een Amerikaanse toerist maakt het echt niet uit dat-ie anderhalf uur in de bus zit. Die denkt dat-ie naar een buitenwijk van Amsterdam gaat. En zoiets kun je natuurlijk ook gewoon doen voor bijvoorbeeld de stad Leiden.'

Cecile vindt toerisme een overbelicht onderwerp: 'We hebben dat verplichte nummer van jou afgewerkt, dat verhaal over toerisme – daar is eigenlijk al zó veel over gezegd... maar goed. We waren het er wel over eens – het wordt een beetje een pain in the ass, dat toerisme. Weet je – ze doen allemaal hetzelfde, ze willen allemaal naar dezelfde plekken en dan gaan de straten verstopen. De spreiding is niet goed en dan heb je ook nog die rolkoffers en dat Airbnb-gedoe. Die lieden trekken zich er niets van aan dat ze de boel maar zestig dagen per jaar mogen verhuren en dan heb je ook nog die Bernhard, die jongen van de koninklijke familie. Dat is toch zo'n huisjesmelker, die huizen opkopen en dan het maximale vragen? En er is niets aan te doen... de gemeente probeert het wel, maar het is op dit moment een gigantisch probleem. Alle huizen worden verkocht. Als ze dat niet gaan verbieden, dan gaat de boel er aan hier! Laatst Kom ik een

Spanjaard tegen die me wat vraagt, dus ik zeg je kunt ook Spaans spreken. Vertelt-ie dat-ie het hier levensgevaarlijk vindt op de fiets. Ik zeg tegen hem dat-ie ook eerst fietslessen moet nemen! Hij legt me uit dat-ie hier is met een boot, dat de groep één dagje Amsterdam "doet" en dat ze dan allemaal op de fiets gaan. Want alles je naar Amsterdam gaat, ja, dan móét je op de fiets, wordt er tegen ze gezegd. Dus ik zeg nog tegen hem: "pas maar op dat je niet overhoop wordt gereden!". Trouwens, Brin vond dat ook, maar ik hoorde van hem een paar dingen over de locals – die kunnen zich ook misdragen hoor!

## De buurt

Brin wilde meer weten over de buurt van Cecile en vroeg ook door: 'Cecile heeft vroeger een huis laten bouwen op een eiland bij de Canarische Eilanden. Ze heeft de hele wereld over gereisd en schreef artikelen over van alles. Amsterdam was haar thuisbasis, waar ze rustig die artikelen kon uitwerken. In dat huis woont ze nu permanent en ze moet een paar trappen op. Ze vindt haar buurt leuk, maar op een gegeven moment is die trap niet meer te doen. En dan weet ze niet wat ze moet.'

~~~~~  
'Het wordt een beetje een pain in the ass, dat toerisme'

~~~~~  
Wat de toekomst betreft: ik weet het zelf ook niet. Ik woon in een studentenwoning waar ik mag blijven zolang ik met m'n promotie bezig ben, daarna sta ik op straat.' Cecile: Brin heeft ook last van toeristen op fietsen. En ook hij zag dat alle winkeltjes verdwijnen; de huren gaan overal omhoog, en ik ken zijn buurt, de Nieuwmarktbuurt, maar daar is het toch een stukje rustiger dan bij mij in de straat. Ja, volgens mij wel.'

## Burenmatch?

Het afscheid was warm, aldus Cecile: 'Bij het afscheid vielen we mekaar in de armen. We gaan mekaar nog wel zien hoor. Brin heeft een vriendin en samen komen ze hier nog een keer wat drinken. Als je het leuk vindt kom je ook even langs!' Ook voor Brin was de avond geslaagd:

~~~~~  
'Bij het afscheid vielen we mekaar in de armen'

~~~~~  
'Het café was erg gezellig en de mensen die er werken zijn echt heel vriendelijk – dat is niet overal zo. Bij het weggaan hebben we nog even telefoonnummers uitgewisseld, want ik heb haar nog een heleboel te vragen!'

Lijkt het u ook leuk om een bakkie te doen met een buur? Geef u dan nu op via [info@hhvds.nl](mailto:info@hhvds.nl)

