

Op de Dam

We vroegen aan bezoekers van de Dam wat ze vinden van Amsterdam en waar ze aan denken bij het woord 'toerisme'.

Tekst en fotografie: Dionijs de Hoog



Alexandre en Juliette komen uit Parijs Juliette: 'Het is zeker druk – ook al zijn er in Parijs meer toeristen, het voelt hier drukker.' Alexandre: 'Hoeveel mensen er in Amsterdam wonen? Vier of vijf miljoen?.' Juliette: 'Nee – het zijn er een of twee miljoen.' Alexandre: 'Wat zeg je? 850.000?.' Juliette: 'In Parijs wonen er ongeveer elf miljoen, met de buitenwijken erbij. In de Parijse binnenstad wonen er zo'n twee miljoen.' Alexandre: 'Dit is mijn eerste keer in Amsterdam. Ik studeer economie in Rotterdam als uitwisselingsstudent. We zijn hier nu voor drie uurtjes. Ik kom zeker terug.' Juliette: 'We kennen elkaar uit Parijs en ik ben op weg naar Noorwegen. Mijn vlucht loopt via Amsterdam en daarom hebben we hier afgesproken tijdens mijn tussenstop.'

Amal (met leren jasje) en haar zus komen uit Eindhoven 'Hoe vaak ik in Amsterdam kom? Ongeveer drie keer per jaar. Vandaag was ik toevallig even vrij. Toen hebben mijn zus en ik samen de trein genomen en nu zijn we hier vier uurtjes. We gaan winkelen – natuurlijk ook nog even naar de Bijenkorf en we willen ook graag een rondvaart maken.' 'Buiten het centrum kom ik nooit. Want hier is het echt heel mooi – wel druk, ik denk zelf dat er zo'n zeventig procent buitenlandse toeristen rondloopt, maar het is gezellig.'



Izzy (met paars haar) en Beth komen uit Edinburgh in Schotland Izzy: 'We zijn hier drieëneuhalf dag, omdat we vrij konden regelen van ons werk. Beth is hier eerder geweest en ik wilde altijd al heel graag naar Amsterdam om de cultuur en de theaters te zien.' Beth: 'Druk? Nou – weet je, bij ons heb je op de Royal Mile ook veel mensen. En dat vinden we fijn. Bij jullie is het ook leuk, hier houden we juist van!' 'Wat het ergste is hier? De steile trappen en het verkeer. Morgen gaan we een fiets huren – het cliché is waar!' Lizzy: 'Wat het leukste is? Even denken – ik vind de architectuur fantastisch, en de grachtengordel. Daarbij zijn Amsterdammers erg leuk en, zeker als je weet dat ze in een zeer toeristische stad wonen, bijzonder tolerant en vriendelijk... en jullie spreken allemaal Engels!' Beth: 'Wil je een selfie? Wij hebben een selfiestick.'



Inga (professioneel fotografe) en haar dochter Ala komen uit Moskou Inga: 'We zijn hier nu drie dagen en we hebben nog veel te weinig gezien. We hebben nog twee dagen en we gaan morgen naar Lisse, naar de tulpen kijken. Waterland? Nooit van gehoord. Dat is nog mooier zeg je? Kun je aanwijzen op deze kaart waar dat ligt?' Ala: 'De mensen hier zijn leuk en de gebouwen zijn heel mooi!' Inga: 'Of het hier druk is? Nee... iedere stad die er een beetje toe doet, trekt toeristen. Er zijn hier veel mensen, maar het is niet echt druk.'



Lucie Snoeker ADVIES NALATENSCHAP

- + Maak van uw nabestaanden geen 'spoorzoekers'
- + Hulp bij afwikkeling van een nalatenschap
- + Beter voorbereid naar de notaris voor opstellen / wijzigen (levens)testament

mail@luciesnoeker.nl
www.adviesnalatenschap.nl
020 627.61.48 / 06 5115.34.24

MacBike is er ook voor de Amsterdammer



Behalve toeristen kunnen natuurlijk ook Amsterdammers bij MacBike terecht. Onze fietsmakers repareren vakkundig en binnen een dag is je fiets weer klaar. Als je wilt, krijg je **een gratis leenfiets** mee (ook met kinderzitje). We zijn **BOVAG Gecertificeerd** en **open op zondag**. Daarnaast bouwen wij op maat gemaakte fixies en klassieke racefietsen en restaureren wij oude stadsfietsen.

Je kunt bij ons terecht voor een gebruikte of nieuwe fiets. Wij zijn officieel dealer van Batavus, BSP, Azor, Bakfiets.nl en Van Hullsteijn. In onze showroom staan altijd voldoende fietsen om een goede keus te kunnen maken.



Overtoom 45 / Waterloo plein 289 /
Nieuwe Uilenburgerstraat 30, Amsterdam
Openingstijden: zie www.macbike.nl
T. +31 (0)20 620 09 85 / info@macbike.nl